



*Hoe kan het leven
wat zo zonnig was
opeens zo droef en donker worden*

Strijdbaar tot het einde, overleed mijn lieve man, mijn zorgzame schoonzoon, onze broer,
zwager, oom en goede en trouwe vriend

Franciscus Johannes Hubertus Maria Laarhuis
Frans

* Den Haag, 27 maart 1959

† Den Haag, 6 juli 2019

Uit aller naam
Miranda Laarhuis - van Wijk
Daisy 🐾

Ik nodig jullie uit om Frans tijdens een samenzijn met woord, beeld en muziek te gedenken.
Dit gaan wij doen in de aula van crematorium Haagse Duinen, Wijndaelersingel 1
(voorheen Ockenburghstraat 29) te Den Haag, op vrijdag 12 juli om 17.00 uur.

Na afloop vind ik het fijn jullie te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

U kunt een herinnering aan Frans achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren