



Elisa Post - van den Burg

1935 - 2020

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En ieder beetje dat je sterft,
't is vreemd maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt, ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je,
aan je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Elisabeth Johanna Post - van den Burg - Elisa -

weduwe van Gerard Post

* Den Haag, 25 mei 1935

† Capelle aan den IJssel, 13 november 2020

Ellen en Dick
Andrea en Kees
Gerard en Tineke
Caroline en Kees
Manon en Pieter
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum van CUVO uitvaartzorg, Eikelenburglaan 5 in Rijswijk, op donderdag 19 november van 18.30 tot 19.15 uur. In verband met de corona maatregelen wordt u verzocht het afscheid kort te houden.

De crematieplechtigheid zal in verband met de bovengenoemde maatregelen in besloten kring plaatsvinden.

Indien u gebruik wenst te maken van de livestream, dan graag z.s.m. mailen naar manonmaters@gmail.com

U kunt een herinnering aan Elisa achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren