



Hans Baks

1943 - 2021



*Niemand had dit gedacht
's Morgens vroeg nog plannen maken in huis
's Avonds nooit meer thuis
Dat is jou overkomen
De dood heeft je het leven ontnomen
Nooit meer zoals het was
Nooit meer zal er een morgen komen
Want plotseling ging je heen
En nu staan wij alleen*

Met intens verdriet hebben wij, geheel onverwachts, afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze geweldige vader, schoonvader en fantastische opa

Hans Baks

* Den Haag, 26 augustus 1943

† Delft, 12 februari 2021

Rita Baks
Cindy en Dennis
Ashley en Robin
Lady 🐾
Chantal en Stefan
Nikki

De plechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

U kunt een herinnering aan Hans achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren