

Lucienne de Zwaan



Een lege plek

*Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.*

Rutger Kopland



Alles waar je echt van houdt, zal je warmte blijven geven ook al is het niet gebeven wat je wilde.

Het blijft altijd deel van jou en een stukje van je leven.
Tot op het laatste moment was Lucienne betrokken bij alles wat haar dierbaar was. Wij gaan dit enorm missen.

Lucienne de Zwaan

* Scheveningen, 19 februari 1954

† Voorburg, 14 februari 2021

Maartje en Michael

Hans en Wanda
en verdere familie en vrienden

Lucienne is in het uitvaartcentrum van CUVO uitvaartzorg, Eikelenburglaan 5 te Rijswijk, waar bezoek niet mogelijk is.

In verband met de huidige omstandigheden vindt de crematieplechtigheid in besloten kring plaats.

Wel is er gelegenheid deze plechtigheid via een livestream te volgen. Als je dit wilt, kun je je per email aanmelden op maartje-buising@hotmail.com, waarna de link wordt toegestuurd.

Jullie hebben vast prachtige herinneringen aan Lucienne, deze zijn voor ons van grote waarde. Wij stellen het dan ook op prijs als jullie mooie verhalen en foto's met ons willen delen op www.cuvo.nl/condoleren