



Paula  
Wezenberg

1934 - 2021

Ik heb je niet verloren  
daarvoor gaf je mij zoveel.  
Wat je me zei, dat blijf ik horen.  
Van wat ik ben, ben jij een deel.  
Ik kan je overal nog horen,  
in wat ik doe, in wat ik laat.  
Jij was en blijft voor mij een zegen,  
waarvan het spoor steeds verder gaat.



De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

*U kunt een herinnering aan Paula achterlaten op [www.cuvo.nl/condoleren](http://www.cuvo.nl/condoleren)*

Dankbaar voor de liefde die zij ons tot in de laatste ogenblikken schonk, nemen wij  
bedroefd afscheid van onze lieve moeder, schone moeder, oma en omi

## Paula Wezenberg

geboren Paula Hendrikje Blauw

*De grote liefde van Jan Wezenberg †*

\* Den Haag, 25 maart 1934

† Zoetermeer, 1 maart 2021

*Een moeder dat is het mooiste wat er is, als zij er niet is, dan pas is het mis.*

Sjaan en René †  
Jean-Jacques en Miranda  
Chloë en Emily  
Daphne en Martijn  
Jesse, Boaz en Amy  
Mark en Eva  
Resi en Benny  
Soraya en Bernardo  
Giovanni  
Claudje  
Buddy 🐾