



André

1973 - 2021

Tot onze droefheid en na een moedig en gelovig gedragen lijden, tijdig gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, is uit ons midden heengegaan mijn lieve zoon, broer, zwager, oom en vriend

André Wildschut

- Nino -

* Den Haag, 7 maart 1973

† Zwolle, 19 april 2021

*De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.*

Psalm 23

Jan
Casper en Ada
Kyle en Naomi
Alex
Saverine
en verdere familie

In verband met de huidige omstandigheden vindt de crematieplechtigheid in besloten kring plaats.

*Al jullie herinneringen aan André zijn ons dierbaar en van grote waarde.
Wij stellen het op prijs als jullie deze met ons willen delen op www.cuvo.nl/condoleren*