

Emilio van Baarle

1965 - 2021



Waar je ook bent,
ik zou het niet weten.
Niet in afstand of tijd te meten.
Maar ik heb je bij me,
diep in mij.
Daarom ben je zo dichtbij.

Waarom...
Waarom nou jij..
Zomaar uit het leven gestapt.
Je wilde nog zoveel in het leven,
je had nog zoveel plannen en dingen die je wilde doen.
Je genoot nog volop van het leven.
Je bent nog veel te jong om nu al te gaan.
We konden niet met en zonder elkaar
en konden elkaar nooit loslaten.
Maar om je nu op zo'n manier los te moeten laten, wilde ik ook niet.
Lieve Emilio, je was mijn maatje.
Wat zal ik je vreselijk missen.

Ciao
Monique



Nog volop genietend van het leven, is plotseling van ons heengegaan

Emilio Costante Pietro van Baarle

- Emilio -

* Den Haag, 27 juli 1965

† Voorburg, 16 mei 2021

Mam en Pap †
Monique
Jarno, Tara
Ria †
Giovanni en Joke
Patrick
Overige familieleden

Emilio verblijft tot de dag van de uitvaart in het uitvaartcentrum Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer, alwaar geen bezoek.

Wij staan stil bij het leven van Emilio in de aula van crematorium Meerbloemhof, op woensdag 26 mei om 11.00 uur, in besloten kring.

U kunt een herinnering aan Emilio achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren